



# Kirkebladet

Nr. 3 • 2013

## Gudstjenester

		Vejrup	V. Nykirke
09.jun.	(2.søn.e.trin.)	10.30	09.00
16.jun.	(3.søn.e.trin.)	10.30PT	ingen
23.jun.	(4.søn.e.trin.)	10.30	09.00
30.jun.	(5.søn.e.trin.)	ingen	09.00PT
07.juli	(6.søn.e.trin.) (Vøgaslund)	14.00	ingen
14.juli	(7.søn.e.trin.) (Menighedsdag i Vester Nykirke)	ingen	10.30
21.juli	(8.søn.e.trin.)	09.00	ingen
28.juli	(9.søn.e.trin.)	ingen	10.30PT
04.aug.	(10.søn.e.trin.)	09.00PT	ingen
11.aug.	(11.søn.e.trin.) (gudstjeneste i det lille telt med kaffe fra 9.30)	10.30	ingen (rykkes)
18.aug.	(12.søn.e.trin.)	ingen	09.00PT
24.aug.	Familedagsgudstje. i Endrup (Kaffe fra 9.30)	10.30	
25.aug.	(13.søn.e.trin.)	10.00	ingen
01.sep.	(14.søn.e.trin.)	ingen	09.00
08.sep.	(15.søn.e.trin.)	10.30	ingen

## Lad os bede:

Kære Gud vi siger dig tak for søndagen, tak for at du har gjort det sådan at der må være en hviledag ind i mellem og at vi må søge dig for at få fornyede kræfter til hverdagen. Tak for at vi må bede sammen og at salmerne må være vore bønner til dig og tak for dit ord, som er en lygte på vor vej. Amen

Det hellige evangelium til trinitatis-søndag (26. maj 2013) står skrevet hos evangelisten Johannes. (kap 3,1-15)

Menneskelivet går op og ned, der er gode perioder og der er mindre gode perioder. Somme tider er der tørke og man færdes i et ørkenlandskab, andre gange er man godt tilpas.

Sådan var det for jøderne under ør-

## Kirkelige handlinger

1/3- 1/6 2013

### Døbte:

#### Vejrup kirke

Frida Skaarup Jensen  
(Winnie Skaarup Johansen og Jens Jensen)

Johan Steenberg Schultz  
(Tina Rahbek Steenberg og Simon Schultz)

Lisa Lystlund Zachariassen  
(Susi Lystlund Zachariassen og Anders Madsen Zachariassen)

Mikkel Enemark Sørensen  
(Mette Enemark Sørensen og Henning Enemark Sørensen)

### Viede:

#### Vejrup kirke:

Tina Rahbek Steenberg og Simon Schultz

### Begravede:

#### Vejrup kirkegård:

Krista Maria Hauborg  
Metha Margrethe Gjelstrup Lund  
Inge Marie Vallentin Juhl  
Hans Lund  
Astrid Hermansen

#### Vester Nykirke Kirkegård:

Carsten Christensen

kenvandringen. De blev trætte af at vandre rundt derude – ”her er hverken brød eller vand og vi er lede ved denne elendige føde.”

Når krybben er tom, bides hestene.

Det er der ikke så meget at sige til - og dog.

I Stockholm brænder de biler af. 5 på rad og række for at protestere mod arbejdsløshed og udsigtsløshed.

Der må ske noget, en forandring til det bedre.

Sådan også for jøderne i ørkenen.

Men så gik det helt galt. Herren sendte slanger, som bed folket. Og mange døde.

”Vi har syndet, lød det. Bed Gud om tilgivelse, Moses”. Og Herren sagde til Moses: ”Lav en slange af kobber, enhver som er blevet bidt og ser den, skal beholde livet”.

Man skulle synes, at det ikke skulle have den store virkning at glo på en slange.

Og slangen er jo egentlig symbol på det onde og blev straffet med at miste benene, så den altid skulle krybe på bugen.

Men her altså et symbol på helbredelse.

Slangen er symbol på evigheden, måske. Den har sin ham, den kan skyde af og så lever den videre. Og i skoven kan man så finde rester af skind. Den gamle slange eller hugorm er død og en ny lever videre på forunderlig vis. Det var forunderligt som dreng at finde et sådant skind. Var den levende alligevel? Man prøvede at perre eller pirke lidt til den med en pind. Den var stendød, det var bare skindet, men hvordan havde den fået det af?

Gud har indesluttet alle i ulydighed for at vise alle barmhjertighed, heder det i Romerbrevet.

Paulus filosoferer over, hvorfor så få jøder accepterede Jesus.

Og han kommer til det resultat, at vi ikke har forstand til at forstå Guds tanker. Men at Gud indeslutter alle i ulydighed for så at komme til at give tilgivelse til sidst.

Det trøster Paulus sig med, at sådan må det hænge sammen.

De skal komme langt ud. Så vil de til sidst længes efter Gud

”Når vi nu er så gode, hvorfor er vi det så ikke?” lyder et visdomsord.

Ja, det er jo et godt spørgsmål.

Det var måske det, som Nikodemus kom med til Jesus.

Jesus havde i al fald optaget ham og også hans mirakler. ”Ingen kan gøre så store ting uden at han er noget helt specielt og Gud må være med ham”.

Derfor kom han til Jesus og om natten eller aften, for så blev de nok ikke forstyrret, så var det tid til en god samtale.

Og Nikodemus var høflig. ”Rabbi, (det betyder mester), vi ved at du er en lærer, der kommer fra Gud, for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham.”

Men nu er Jesu jo ikke blot en profet, som Gud er med.

Det er alt for lidt. Jesu er meget mere. Det kan Nikodemus slet ikke se, tilsyneladende, men han er da nysgerrig. Det er da en begyndelse,

det er da en start.

Og hvad svarer Jesus? At det kan han da have ret i, at Gud er med ham? Næh.

Det er ikke sagen lige nu.

Der skal en hel anden tilgang til end den vante.

Det er ikke nok med høflighed, selv om det da ikke er at foragte, men for Nikodemus's skyld må Jesus sige, at der er noget andet, radikalt anderledes på spil.

Ikke mindre end en ny fødsel må der til, så omfattende er det.

Det er ikke nok med en smule forbedring eller en ny dagpengereform eller et eller andet nytårsforsæt, man måske kunne ty til. Nej, man kan ikke forbedre sig ud af det. Der må en helt ny tilgang til.

Man må have livet skænket på ny. En ny fødsel må der til.

Det forstår Nikodemus ikke rigtig. Hvad vil det sige rent praktisk? Man kan jo ikke komme ind i livmoderen igen.

Det vidste han da godt, men hvad betyder det så?

Ja, det er et godt spørgsmål.

Oven i købet siger Jesus, at dette skulle han egentlig vide i forvejen.

Og her har Jesus måske tænkt på profeten Esajas, der taler om at stænke vand på det tørre land og at give en ny ånd.

Eller Ezekiel, der taler om et nyt hjerte. Før havde man et hjerte af sten, nu et kødhjerte, der føler.

Man skal fødes på ny. Man skal fødes af vand og ånd.

Men Jesus siger ikke præcist, hvad det vil sige, at fødes på ny, at fødes fra oven.

Og det hjælper ikke meget, synes jeg, at Jesu sammenligner det med vinden.

Ånd og vind er det samme ord på græsk: Pneuma. Så Jesus spiller på ordene. Vinden kan man ikke sådan forklare, lige pludselig er den der. Man kan høre den suser, men man ved ikke hvorfra den kommer og hvor den går hen.

Ja, det ved meteorologerne lidt mere om i dag, men det er da kun en uge eller to frem.

Det er lidt uforklarligt stadigvæk.

## Adresseliste:

Sognepræst Ehm Asger Ehmsen  
Engdraget 5, Vejrup  
Tlf 75 190051  
e-mail: eae@km.dk

### Vejrup kirke:

Menighedsrådsformand  
Laurids Kristensen  
Grisbækvej 2, tlf 75 191115  
Graver Jytte Juhl Jensen  
Hegnet 10, Vejrup  
Tlf. 75 190028 mobil 2427 0249  
Mail: bendtstenager@webspeed.dk  
www.vejrupkirke.dk

### Vester Nykirke:

Menighedsrådsformand  
Hanne Eiby  
Størsbølvej 7, tlf 75 191076  
Graver  
Mona Truelsen  
Nykirkevej 2, tlf 75 191311  
Mail: mantialize@gmail.com  
Mobil 2336 7708  
www.vesternykirke.dk  
Her kan kirkebladet også ses.  
Spejdernes støtteforening:  
Formand Hardy Ravn Andersen,  
Øster Vejrupvej 11, tlf.4296 0550

Og sådan også med ånd. Pludselig er den der og så ikke.

Det minder om Martin Luther, der engang sagde, at troen er ligesom at holde en ål i halen. Lige pludselig er den væk og lige pludselig er den der igen.

Jesus forklarer det ikke nærmere.

Tror I ikke, når jeg taler om de jordiske ting, hvordan så de himmelske, siger han. Så derfor vil jeg ikke sige det til jer. Det er dunkle ord.

Men han siger dog så meget, at menneskesønnen kan fortælle om, hvordan der er i himlen og om hvordan man bliver et godt menneske.

Jesus minder i stedet om kobberslangen. Den blev hevet op på noget træ, så alle kunne se den. Den blev symbolet på nyt håb og sådan skal Menneskesønnen ophøjes på et kors.

For at mennesker skal få nyt håb. Det er nemlig Guds kærlighed til verden. Således elsker Gud verden, så han gav sin søn den eneste, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.

Det er det nye grundlag uden for os selv. Det er det vi må tro på og bygge på og i den række ud til Jesus bliver vi gode. Får del i hans skænkede godhed.

Vi skal ikke længere bestræbe os på at blive gode, den er skænket allerede.

En god mand gør gode gerninger.

Gode gerninger gør ikke nødvendigvis en mand god.

Og hvordan bliver man en god mand.

Det er vel ved at øve sig i at modtage denne betegnelse som gave. Det er derfor vi må til gudstjeneste og holde hviledagen hellige. For at høre det på ny. Amen

## Gudstjeneste i Vøgaslund

I år igen vil vi holde en friluftsgudstjeneste i det grønne åbne område i Vøgaslund i Vejrup. På den åbne plads ved mindestenen er der efterhånden groet lidt mere til og det er blevet et hyggeligt sted med ly omkring. Forventeligt medvirker Guldager kirkekor.

Det bliver søndag den 7. juli kl. 14.00.

Medbring selv eftermiddagskaffen. I tilfælde af kraftig regnvejr, holdes gudstjenesten i kirken.

## Teltgudstjeneste

I anledning af byfesten i Vejrup i uge 32 er der i år lejlighed til en gudstjeneste under uvante former, nemlig i det lille byfesttelt søndag den 11. august kl. 10.30. Der er rundstykker og kaffe for de morgenduelige fra 9.30. Sidste år havde vi et pragtfuldt vejr til det. Nu må vi se i år.

## Familiedag i Endrup lørdag den 24. august

Igen i år kan vi glæde os til familiedag i Endrup, der begynder med gudstjeneste. Der vil være kaffe på kanden og rundstykker fra 9.30 og gudstjeneste kl. 10.30 med musikere. Piano, violin og guitar vil vi få lov at høre samt sangere fra Ribe Gospelkor med Mette Madsen. I dagens anledning vil et dobbelttelt blive opstillet ved sportshuset.

## Konfirmandgudstjenester:

Søndag den 1. september i Vester Nykirke indbydes de nye konfir-

mander med forældre til at markere indledningen til konfirmationsforberedelsen 2013-14 ved at deltage i gudstjenesten. Undervisningen begynder om onsdagen. Det er som sagt en anledning til at byde velkommen og overrække en bibel. Det samme gælder Vejrups konfirmander den 8. september kl. 10.30 i Vejrup kirke. Tirsdag er undervisningsdag.

## Ord til eftertanke

Dette livs bestemmelse er: at bringes til den højeste grad af livslede. Den, der så, bragt til dette punkt, kan fastholde, eller den, hvem Gud hjælper til at kunne fastholde, at det er Gud, der af kærlighed har bragt ham til dette punkt: Han tager, kristeligt, livets prøve, han er modnet for evigheden.

Søren Kierkegaard 25. september 1855

Menneskeliv er her på jord Gud som sin Herre at kende; mennesket lever af Guds ord, hvad der så siden må hælde. Ene han kender vort behov, altid er over os Guds lov, foran os altid vor næste K.L. Aastrup

Jeg giver dig en million, hvis du kan sige mig, hvor Gud bor.

Jeg giver dig to millioner, hvis du kan sige mig, hvor Gud ikke bor.

Fra Chassidims fortællinger.

Vi kan ikke se lyset, skønt vi ser, takket være lyset.  
C.S. Lewis

## Kalender

Søndag d. 7. juli.:	Gudstjeneste i Vøgaslund .....	kl.14.00
Søndag d. 14. juli:	Menighedsdag i Vester Nykirke .....	kl. 10.30
Søndag d. 11.aug.	Byfestgudstjeneste i teltet i Vejrup .....	kl. 10.30
Lørdag d. 24. aug.:	Familiedag i Endrup	
Torsdag d. 15.aug.:	Sogneudflugt	



## Konfirmation i Vejrup kirke søndag den 28. april



Vejrup Kirke den 28. april 2013

Første række fra venstre: Madeline Sillesen, Heidi Starup Jensen, Line Dahler Møller, Stine Søby Fogh, Vivi Grønning Sørensen.  
Anden række: Asger Ehmsen, Nadia Vase Matthiassen, Siw Julius Rønde, Emma Julius Rønde, Josefine Sillesen, Freja Smidemann Toft.  
Tredje række: Jeppe Søby Raben, Rune Mathias Hansen, Anders Fogh, Emil Møller Sørensen.

### SOGNEUDFLUGT

TORS DAG D. 15 AUGUST 2013



#### Afgang:

Kl. 8.45 afgang fra Vester Nykirke

Kl. 8.50 afgang fra Endrup

Kl. 9.00 afgang fra Vejrup

Undervejs vil der blive serveret rundstykker og kaffe.

Turen går mod Grønhøj Kro/landbrugsmuseum, hvor vi skal se museet og derefter spise frokost på kroen. Kl. ca. 13.30 går turen så til Kongenshus Mindepark, hvor vi bliver guidet af Per Tyttrup.

#### Lidt om Kongenshus Mindepark

Kongenshus Mindepark er en mindepark 25 km sydvest for Viborg (Resen Sogn, Fjends Herred), for opdyrkerne af heden i Jylland. Til formålet havde

Hedeselskabet i 1942 opkøbt ca. 1200 ha uopdyrket hede, der i dag udgør mindeparken. D.10. juni 1953 blev mindeparken åbnet.



I Kongenshus Mindepark finder man Mindedalen, hvor der står 39 herredssten, der er omgivet af tilsvarende sognesten med navnene på 1.200 hedeopdyrkere, samt deres hustruer. Ved de fleste navne står manden med efternavn, med konens fornavn under. Mindedalen munder ud i en mødeplads, der er omgivet af sten med navnene på personer, der havde særlig betydning for hedeopdyrknin-gen, bl.a. Ludvig von Kahlen og Jens Jensen.

Parkens indretning blev foretaget af landskabsarkitekt C.Th. Sørensen (1893-1979) og arkitekt Hans Georg Skovgaard (1898-1969).

Kl. 16.00 er der kaffe på Søgård ved Sunds Sø.

Omkring kl. 17.15 skal vi besøge Gullestrup Kirke.

Efter besøget i kirken (ca. kl. 18.00) går turen hjem.



#### Pris: 150 kr. pr. person.

Tilmelding senest d. 8. august til:

Bettina (27833732)

Hardy (75170123)

Asger (75190051)

Venlig hilsen

Vejrup og Vester Nykirke

Menighedsråd.