



Kirkebladet

Nr. 4 • 2016

Kærlighed til penge er roden til alt ondt.

På en gård i Sverige fandt man for mange år siden en vintermorgen den gamle ejer død i sin seng. Han

var frosset ihjel. Det viste sig, at den gamle mand havde ment ikke at have råd til at fyre i ovnen. Og alligevel sad han gældfri på gården og havde penge i banken. Så galt kan det gå, når man hverken under sig selv var-

me og måske heller ikke en nogenlunde kost. Nærighed og griskhed kan gå for vidt.

En mand kom hen til Jesus: Kan du ikke sige til min bror, at han skal dele arven med mig!

Men Jesus svarede: "Hvem har sat mig til at være dommer i jeres arvesag?" →

Gudstjenester

	Vejrup	V. Nykirke
20. aug. (lørdag. Familiedag Endrup Bålhytte kl. 10.30)		
21. aug. (13.søn.e.trin)	11.00PT	ingen
28. aug. (14.søn.e.trin)	ingen	09.00
04. sep. (15.s.e.trin)	10.30	09.00
11. sep. (16.søn.e.trin)	09.00	10.30
18. sep. (17.søn.e.trin.) (Høstgudstjenester)	10.30	19.30
25. sep. (18.søn.e.trin)	10.30JT	ingen
02. okt. (19.søn.e.trin.)	ingen	09.00JT
09. okt. (20.søn.e.trin.)	09.00	10.30
16. okt. (21.søn.e.trin.)	10.30	ingen
23. okt. (22.søn.e.trin.)	ingen	09.00JT
30. okt. (23.s.e.trin.)	10.30	ingen
06. nov. (Alle Helgens dag)	11.00	09.30
13. nov. (25.søn.e.trin)	09.30	11.00
20. nov. (Sidste søn.i kirkeåret)	11.00	09.30
27. nov. (1. søn. i advent)	11.00	09.30

JT: Jørgen Tornøe

PT: Pernille Troldborg

PS: Læg mærke til, at det er kl. 11.00 den 21. aug.

Kirkelige handlinger 30/5 2016 – 1/8 2016

Dåb:

Vejrup kirke:

Lasse Anders Hermansen
(Sabrina Hermansen og
Rune Rechnagel Bjerre Her-
mansen)

Freja Dyrby Gjerlevsen
(Trine Louise Dyrby Jensen og
Chris Østergaard Gjerlevsen)

Bryllup:

Vejrup kirke:

Susan Frisgaard Madsen og
Claes Bundgaard Larsen
Pernille Juhl Jensen og
David Spangsberg Pedersen
Helle Hedevang Hansen og
Martin Eg Hansen

Mette Skovbjerg Opstrup og
Chris Dohrmann Morratz Kjær-
sig

I skal ikke være grådige. Livet handler ikke om, hvor mange penge du har. Og så fortalte han dem en historie om en rig bonde, der havde det problem, at han havde fået en god høst. Det var ikke et problem i sig selv, tværtimod, men han havde ikke plads til alt kornet. Det var før foderstoffene.

Nu ved jeg hvad jeg vil gøre. Heltre bygge nyt. Jeg river de gamle lader ned og bygger nye, så jeg kan få plads til alt kornet og andre ting. Og så vil jeg slappe af, spise, drikke og være glad.

Men Gud sagde til ham: Hvad forestiller du dig? I nat skal du dø og hvem skal så have alt det, du har samlet dig?

Sådan går det dem, som vil være rige, men som ikke er det i Guds øjne.

I skal ikke bekymre jer, sagde Jesus. Læg mærke til raven, den byg-

ger ikke lader og får dog føden. Hvor meget mere så ikke jer end en almindelig fugl!

I kan ikke forlænge livet ved at bekymre jer. Se til liljerne, de står flotte, selv om de hverken arbejder eller strikker tøj og dog er de smukke.

Eller græsset står fint og i næste øjeblik er det slået ned. Men det har dog haft sin tid, hvor meget mere så ikke jer.

Lad være med at spekulere over kosten, hvad I skal drikke og spise. Det er kun dem, der ikke tror på Gud, der er nødt til at spekulere over den slags.

Søg først Gud og hans rige, så vil han sørge for alt det andet.

"I skal ikke være bange", sagde Jesus til disciplene. "Jeres far, har besluttet, at lade jer komme ind i hans rige."

Det er altså ikke noget han er nær ved eller langt fra at beslutte. Det er sket.

"Derfor sælg alt og giv til de fattige, så skal I have en skat i himlene. Der bliver pungene ikke slidt op og intet møl æder tøjet. Der hvor I har jeres skat, vil også jeres hjerte være."

Det er vigtigt, at hjertet er hos Gud. Kærlighed til penge frister til misbrug.

Det betyder ikke, at vi nødvendigvis skal give alt bort. Zakæus gav det halve af sin ejendom bort og tilbød at betale firdobbelt til dem, han havde snydt. Han blev ikke opfordret til at give det hele.

Men det kan jo være, at han kom til at betale så meget i erstatning, at der ikke var mere tilbage.

Hovedsagen må være, at det ikke er pengene, som styrer ens liv, men det Gud står for.

Økonomi er en åndelig affære. Du gav mig, o Herre, en lod af din jord,

som jeg nu min egen må kalde. Du gav mig et dagværk og brød til mit borg.

Her lever jeg trygt på dit mægtige ord,

der taler til mig som til alle. Her bygtes mit bo,

her nyder jeg ro og kan dig med glæde påkalde.

Asger Ehmsen

Information om vedligehold på kirkegården

For at kunne overholde budgettet til vedligehold på kirkegården vil det fremadrettet være nødvendigt at ændre på beplantning omkring gravstederne. Menighedsrådet har derfor vedtaget at skifte bøghekkene ud på sigt. Ligeledes vil der blive ændret på skellet mellem gravene og gangene, så hækken fjernes og erstattes af anden afgrænsning.

Orlov og afløser

Sognepræsten i Gørding, Pernille Troldborg, har fået bevilget tre måneders studieorlov. Det afvikles i månederne september, oktober, november 2016. Pernille fortæller, at orloven skal bruges til fordybelse og særlig til, hvordan man bedst øver pastoral omsorg for de ældste i samfundet og holder gudstjeneste for denne målgruppe. På plejehjemmene bliver der også flere demente, der skal vises opmærksomhed.

I orlovsperioden afløser pastor Jørgen Johannes Tornøe. Han har tidligere haft et årsvikariat på Fanø.

Koncert i Vester Nykirke torsdag d. 6. oktober 2016 kl. 19,00

hvor vi får besøg af trioen ZENOBIA.



Adresseliste:

Sognepræst Ehm Asger Ehmsen
Engdraget 5, Vejrup
Tlf 75 190051
e-mail: eae@km.dk

Vejrup kirke:

Menighedsrådsformand
Laurids Kristensen
Grisbækvej 2, tlf 75 191115
Graver Jytte Juhl Jensen
Hegnet 10, Vejrup
Tlf. 75 190028 mobil 2427 0249
Mail: graver@vejrupkirke.dk
www.vejrupkirke.dk

Vester Nykirke:

Menighedsrådsformand
Hanne Eiby
Størsbølvej 7, tlf 75 191076
Graver
Mona Truelsen
Nykirkevej 2, tlf 75 191311
Mail: graver@vesternykirke.dk
Mobil 2336 7708
www.vesternykirke.dk
Her kan kirkebladet også ses.
Spejdernes støtteforening:
Formand Hardy Ravn Andersen,
Øster Vejrupvej 11, tlf.4296 0550

ZENOBIA trioen består af sangerinden Louise Støjbjerg, pianist Charlotte Støjbjerg og harmonikas-piller Mette Katrine Jensen, der alle oprindeligt stammer fra Egtved. De har spillet hundredvis af koncerter siden 2007. Deres koncerter er bundet sammen af fortællinger om sangene, refleksioner om at leve et liv i nutiden med de gamle sange som baggrund og om balancen mellem fortolkning og bevarelse.

Vi kan glæde os til en engagerende fortælling om tre musikere, der er rundet af den danske sangs ord og toner, og som nu væver deres liv og musik ind og ud af traditionen. Trioen er god til at skabe et intenst rum mellem dem selv og publikum og gøre deres optræden både nærværende og underholdende.

Så mød op den aften og få en god oplevelse med hjem.

ISS



Kaffe med Kurt

Kurt Leth kommer forbi og fortæller om sine oplevelser i forbindelse med sine tv-udsendelser: ”Kaffe med Kurt”.

Det er planlagt til torsdag den 20. oktober kl. 19.00.

Mødet arrangeres i samarbejde med Seniorklubben.

Høstgudstjenester

Det bliver i år søndag den 18. september, henholdsvis kl. 10.30 i Vejrup og kl. 19.30 i Nykirke. I dagens anledning vil kirkerne bære præg af høst og være pyntet til dagen. Børnene plejer jo at deltage mere end sædvanligt og bære frugt og grønt op til alteret. Og i Vejrup i præstegården vil gaverne blive solgt ved en auktion, alt sammen til de gode formål, vi plejer at samle ind til, Folkekirkens Nødhjælp og Danmission, evangeliets

forkyndelse i andre lande. I Nykirke vil afgrøderne ligge i våbenhuset, og så kan man give, hvad man synes er passende.

Konfirmander

Søndag den 13. november, kl. 9.30 bydes alle konfirmander i Vejrup velkommen til gudstjeneste og vil få en bibel udleveret. Undervisningen begynder torsdag den 17. november.

I Vester Nykirke er der konfirmandgudstjeneste med overrækkelse af bibel den følgende søndag, den 20. november kl. 9.30 og undervisning om onsdagen i præstegården og den første gang en hel dag, men ellers sædvanligvis kl. 8.00 til 9.15. Alle klasser ved Nordre skole går til præst om onsdagen og Bakkevejens skole om torsdagen.

5-års dåbsjubilæum

Søndag den 9. oktober indbyder vi til 5-års dåbsjubilæum i Vester Nykirke. Alle børn, der er døbt i 2011 bydes særligt velkommen. Gudstjenesten er særligt for dem. Det vil ske med drama og fortælling og enkle salmer. Men alle er selvfølgelig velkommen.

Minikonfirmander i Vester Nykirke

Vi begynder torsdag den 1. september og samles første gang både forældre og børn i Vester Nykirke fra kl. 17.00 til 18.00 og hører om kirken og dens historie. Vi begynder med en kop kaffe.

Den egentlige undervisning planlægges til at blive 3 gange efter skoletid en ugentlig eftermiddag i september i Vester Nykirke

Minikonfirmander i Vejrup

Igen i år tilbydes børnene i 3. klasse i Vejrup at komme til indledende konfirmandforberedelse. Vi begynder første tirsdag efter skoletid efter efterårsferien den 25. oktober. Først samles vi i kirken og derefter går vi ned i konfirmandstuen.

I alt seks gange her i efteråret.

BUSK-dag den 30. oktober kl. 10.30 i Vejrup kirke

Som sædvanlig er den sidste søndag i oktober Buskdag. Det vil sige, at den er særligt for børn og unge. Gudstjenesterne vil forme sig som familiegudstjenester. Søndagen er tillige sommer-tidens afslutning, hvor havemøblerne trækkes tilbage og også uret, så der skulle blive en time ekstra. Efter gudstjenesten inviteres der på kaffe.

Menighedsrådsvalg

I år er der menighedsrådsvalg tirsdag den 8. november. Det sker hvert fjerde år og i den anledning skal der holdes et orienteringsmøde.

Det finder sted i Vejrup præstegård den 13. september for Vejrups vedkommende og den 15. september for Vester Nykirkes. Begge gange kl. 19.30 i præstegården.

Møderne bruges til at finde ud af, om der kan skabes enighed om en fælles liste for sognet i den nye periode og lykkes det, bliver der frendsvalg. I begge råd er der meldt om udskiftninger, der skal således opstilles nye kandidater og ikke blot være genvalg. I Vejrup er der 6 medlemmer foruden præsten og i Vester Nykirke 5.

Der indledes med en orientering.

Alterbilledet

I oldkirken havde man ikke alterbilleder. I stedet for havde man et vindue i koret mod øst, hvor morgensolen tittede ind til gudstjenesten søndag morgen.

Det kan stadigvæk ses i Vester Nykirke. Når jeg går om bag altertavlen i Nykirke, skinner der et dejligt lys ind på søndage med godt vejr.

Jesus er verdens lys, det kommer ind til gudstjenesten til os fattige mennesker søndag morgen og oplyser os. Og ikke blot det. Lysets komme minder os om opstandelsen, ligesom solens lys pludselig titter ind.

I Vejrup har vi ikke et sådant lys gennem et vindue mod øst, men et nyt alterbillede fra 1899. Det viser Abraham og Isak på Morija bjerg.

Abraham fik på sine gamle dage en

søn med den skønne Sara. De havde ventet i mange år på at få børn sammen. De fik endelig en søn, Isak, som svar på mange bønner.

Isak var deres et og alt.

På et tidspunkt satte Gud Abraham på prøve og sagde: Tag Isak din eneste søn, ham du elsker, og begiv dig til Morija-landet. der skal du bringe ham som brændoffer på det bjerg, jeg giver dig besked om.

På vejen derop spørger Isak sin far: ”Vi har ilden og brændet, men hvor er offerlammet?” Abraham svarede: Gud skal selv udse sig offerlammet, min dreng!”

Det er jo egentlig en frygtelig historie, men den ender godt.

Den ender med, at Gud standser Abraham og lader ham vide, at han har bestået prøven. Abraham holder inde og får øje på en vædder, som har fået hornene viklet ind i noget krat og ofrer den i stedet for.

Abraham viste sig i den situation som troende og lydige.

Men egentlig er det jo en frygtelig historie. Havde det været nu om dage, var Abraham kommet under psykiatrisk behandling og mentalundersøgt, om han var tilregnelig.

Teologen Troels Nørager, har også foreslået, at vi skulle holde op med at bruge denne beretning.

Men måske skal historien minde os om, at ofringer af mennesker må slutte.

I orienten var det ikke usædvanligt, at kongen i et desperat situation for landet ville ofre sin søn for at vende ulykken i form af krig eller pest.

Det skal nu ikke ske længere. Isak og andre sønner skal ikke længere ofres. ”I må ikke lade nogen gå gennem ilden”, som det hedder flere gange i Det gamle Testamente.

En anden udlægning er, at Abraham godt ved, at han ikke skal ofre



sønnen i sidste ende, for han var jo blevet lovet, at hans afkom ville blive rigt som havets sand. Hvordan skulle det kunne lade sig gøre, hvis sønnen skulle ofres? Det ville være umuligt.

Det enkelte menneske har værdi. Fra skabelsesberetningen ved vi, at mennesket blev skabt i Guds billede til kærlighed som mand og kvinde. Når det er tilfældet, skal ingen ofre andre og heller ikke sig selv, for kroppen er Guds gave.

Selv Kain måtte ikke ofres, selv om han havde slået broderen Abel ihjel.

Han fik et mærke i panden, måske en tatovering som udtryk for, at han var beskyttet. Men ellers var det ikke i almindelighed tilladt at lade sig tatovere, måske fordi man skulle adskille sig fra hedenskabet, hvor man tatoverede sig og ridsede sig selv især ved begravelser. Det er vigtigt at holde sig til Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Ikke afguder. Man tog således ikke afstand fra tatovering i sig selv.

Gud skal selv udse sig offerlammet.

Det blev Jesus. Gud kom i Jesu skikkelse. Han var Guds udtrykte billede.

Kalender

Søndag	D. 18. sep.	Høstgudstjenester i Vejrup kl. 10.30 og V. Nykirke kl. 19.30
Torsdag	D. 6. okt.	Zenobia koncert i Vester Nykirke kl. 19.00
Torsdag	D. 20. okt.	Kaffe med Kurt kl. 19.00
Tirsdag	D. 15. nov.	Sogneaften med Elise Balslev